

GEHEUGENSTEUNTJE NIEUWJAARSWANDELING - ZONDAG 15/1/2017

Wete wa da ze in Gent zegge,...



Beste wandelaars,

De Nieuwjaarswandeling is meteen de start van ons nieuw wandeljaar. Tijdens de wandeling 'Aanrijding in Moscou', genoemd naar de gelijknamige film, nemen Myriam en Luc ons mee langs de typische volkswijken van Ledeberg en de wijk Moscou. Ook wandelen we langs enkele mooie parkjes, waaronder het Keizerspark, De Naeyerdreef en het Adolf Papeleupark. Traditiegetrouw heffen we onderweg het glas op 2017, mijn echtgenote Lut en onze zoon Robin zorgen zoals steeds voor de catering. Redenen genoeg dus om er bij te zijn.

Praktisch : **zondag 15 januari 2017**

start om 14u aan het gebouw van de **FOD Financiën 'Zuiderpoort'**, Gaston Crommenlaan

6

te Ledeberg (vlak bij het kruispunt Sint-Lievenspoort) – gemakkelijk te bereiken met het **openbaar vervoer** (vanaf Gent Zuid **tramlijn 4** afstappen halte Hundelgemsesteenweg of vanaf station Gent Sint-Pieters **bus 9** afstappen halte ter hoogte van decoratiewinkel 'Speurder', onder de tunnel doorgaan) – zie ook <https://goo.gl/maps/xatCfMZPxy32>

Afstand : 7 Km – stadswandeling dus geen speciaal schoeisel vereist

Wie wil kan zoals steeds, en zonder enige verplichting, na de wandeling iets mee gaan eten in restaurant 'Istanbul' op het kerkplein in Ledeberg, eters verwittigen Luc voor de aanvang van de wandeling. In bijlage kan je de menukaart terugvinden.

Samen met Myriam en Luc hoop ik jullie massaal te mogen ontmoeten en het glas te heffen op alweer een boeiend wandeljaar.



Filip