

Beste wandelaars,

De wandeling van vandaag brengt ons terug naar de eerste wereldoorlog.

Onze Antwerpse wandelvriend Frank laat ons in Kalmthout en Kapellen kennis maken met de restanten van bunkers en loopgraven van destijds en elektrische draadversperring geplaatst tussen België en Nederland.

Over de middag is er mogelijkheid voor een lichte maaltijd in het Arboretum van Kalmthout (ook boterhammen toegelaten, mits consumptie - soep, koffie, kleine gerechtjes).

**Practisch** : **samenvoering om 10 uur** : Arboretum Kalmthout van de Provincie Antwerpen - Heuvel 8, 2920 Kalmthout (cafeteria met parking) = onmiddellijke omgeving van station Kalmthout.

**Deelnemersprijs** : **2,00 euro** per persoon

Wie wil kan en zoals steeds na de wandeling iets mee gaan eten in OPF Dennenburg - Ontspanningscentrum voor het Personeel van Financiën, Graaf Henri Cornetlaan 6 te 2950 Kapellen.

Gelieve hiervoor wel **tijdig in te schrijven (vóór 7 november via [frank.borrenbergen@hotmail.com](mailto:frank.borrenbergen@hotmail.com) of [frank.borrenbergen@skynet.be](mailto:frank.borrenbergen@skynet.be))**. Gelieve eveneens te vermelden of u aan al deze wandelingen deelneemt.

Eens kunnen genieten van onderstaand menu:

Hertenkalf carpaccio met witloofsla

soep

Fazant "Brabançone" met gratin

Crepe " Suzette" met vanille ijs

17€

Wandelgroeten

Filip

---

Wandelclub Fina's Voetstap – [www.finasvoetstap.be](http://www.finasvoetstap.be) – [wandelclub@finasvoetstap.be](mailto:wandelclub@finasvoetstap.be)