

Beste wandelaars,

Met de wandelvakantie die jammer genoeg al even achter ons ligt, starten traditiegetrouw onze najaarswandelingen.

Voor onze eerste 'reguliere' najaarswandeling neemt Hans ons vandaag mee naar de streek van Uitbergen en Wichelen voor een dagwandeling in de Bergenmeersen en de Wijmeersen.

Deze 2 gebieden sluiten aan op de Kalkense Meersen, een gebied waar we ook reeds te gast waren. Prachtige natuur, vergezichten en open vlaktes staan ons op deze wandeling te wachten dus alweer meer dan de moeite waard om er bij te zijn.

Afspraak : zaterdag 14/10/2017 om 10u op de parking aan de kerk van Uitbergen (Veerstraat)

Afstand : voormiddag 6 Km, namiddag 8 Km.

Deelnameprijs : 2,00 € per persoon

Wie wil kan en zoals steeds zonder enige verplichting na de wandeling iets mee gaan eten.

Deze keer wordt het de brasserie van de stokerij Rubbens in Wichelen, Bohemen 101 (

<http://rubbens.be/brasserie/>).

Er kan gekozen worden uit onderstaande gerechten:

Gebakken zalm met bearnaise € 21

Scampi diabolique € 20

Spare ribs € 18

Steak met saus naar keuze € 19

sauzen naar keuze: natuur, peperroomsaus, champignonroomsaus, diabolique, provençale, bearnaise

Eters nemen contact op met Hans (hans.vanhaesebroeck@telenet.be) tegen uiterlijk 7/10/2017

en geven hun voorkeur door.

Wandelgroeten.

Filip