

Beste wandelaars,



Wie Appelterre zegt denkt aan pijp en tabak, al is de ambachtelijke tabaksteelt nu zo goed als teloorgegaan. In een tijd waarin het algemeen rookverbod op diverse plaatsen reeds goed ingeburgerd is neemt Johan ons mee naar deze streek waar vroeger tabak een zekere welvaart verschafte.

Maar ook het Brabants trekpaard had hier zijn bakermat.



Practische info :

- **Afspraak:** **zaterdag 22/4/2017 om 12u30** aan de Sint-Gertrudiskerk te 9400 Appelterre, Appelterre-Dorp. Vanuit Gent een 45-tal minuutjes rijden; afstand zo'n 45 km.
- **Picknick** (zelf mee te brengen) rond 13u00.

Voor onze picknick zoeken we een plaatsje in de buurt van de ijzeren voetgangersbrug over de Dender in Pollare. Deze (beschermd) brug is een echt pareltje van industriële-archeologische architectuur. De oorspronkelijke afspanning aldaar staat in de buurt nog steeds bekend onder de naam "In de Zwarte Flesch".

- **Wandelafstand** : +/- **13 km**. Uiteraard gepast schoeisel aantrekken a.u.b.
- **Deelnamprijs** : **2 euro per persoon**.

Wie zin heeft kan zoals steeds en zonder enige verplichting na de wandeling iets mee gaan eten in brasserie '**In den Doorn**', Aalstersesteenweg 196 te 9400 Ninove (<http://indendoorn.be/>)

Wie mee gaat eten verwittigt Johan **ten laatste op woensdag 19/04/2017 via mail** op johanvandevelde7@gmail.com met **vermelding van hun menukeuze**;

- maaltijdsalade van kip en scampi;
- rundsbrochette (keuze uit 2 sauzen);
- huisbereid koninginnenhapje (met of zonder gebakje);
- scampi 10 stuks (met sauskeuze);

Al deze gerechten zijn te verkrijgen met frietjes, kroketten, rijst, pasta of aardappelpuree;

prijs : **33 euro** per persoon, inbegrepen **maaltijd, aperitief, 1 glas wijn bij eten en flessen water op tafel**

We hopen jullie weer massaal te mogen ontmoeten.

Wandelgroeten
Filip