

Beste wandelaars,

Op **zaterdag 17/6/2017** neemt Hans ons mee naar Letterhoutem, met start aan de kerk, Letterhoutemdorp; 9521 Sint Lievens Houtem.



Start om 12 h, 12 km wandelplezier (eventueel met afkorting).

We wandelen in een mooie, niet zo gekende streek gelegen tussen Oosterzele en boven Sint Lievens Houtem.

Ook hier is er terug heel wat te ontdekken : "hidden treasures" dichtbij (oa de ontdekker van het witloof en enig mooi (beschermd) zicht op de kerk).

Er wordt **geen picknick pauze** voorzien dus iedereen zorgt ervoor dat hij reeds iets tussen de kiezen gestoken heeft.

Deelnameprijs : 2 € per persoon, bijdrage voor de gids in de namiddag : 1 €.

Wie wil kan na de wandeling en zoals steeds zonder enige verplichting iets mee gaan eten in het vlakbij gelegen restaurant Kafabel (adres : Keiberg 2, 9521 Sint Lievens Houtem).

Eters verwittigen Hans (hans.vanhaesebroeck@telenet.be) tegen **uiterlijk zaterdag 10/6/2017** en geven hun voorkeur op:

1. *Steak met slaatje en friet : 19 €/persoon*
2. *Kalkoen met groenten en champignonsaus en kroketten 15 € per persoon*
3. *gebakken zalm met groeten, spinaziesaus en kroketten : 21 € per persoon*

Alle info over deze en andere wandelingen alsook het geheugensteuntje kan u terugvinden op onze website www.finasvoetstap.be

Wandelgroeten.

Filip