

Beste wandelaars,

Vandaag nemen Pol en ik jullie mee naar de Gentbrugse Meersen. We waren er al eens in 2009 maar ondertussen is daar al heel wat veranderd. Op deze wandeling passeren we ook langs de 'Luc De Vos hoek', herdenking aan de overleden Gentse zanger van de groep Gorky. We smeren onze kelen en zingen uit volle borst een van zijn bekendste liedjes dat steevast door de supporters van AA Gent gezongen wordt in minuut 52 van elke match (Bufallo supporters weten onmiddellijk wat ik bedoel).

Halverwege de wandeling houden we een sanitaire en andere stop in een bruine kroeg in het centrum van Gentbrugge (als je voor kerk staat rechts op de hoek), de enige kroeg daar trouwens in de buurt.

Voor wie de **volledige wandeling van 12 Km** te lang is kan daar aansluiten voor het tweede deel.

In tegenstelling tot wat vermeld werd in de aankondiging van de wandeling op de website vertrekken we **niet om 11u maar om 13u** en picknikken doen we dus niet (elkeen zorgt dat hij zelf reeds geluncht heeft of neemt iets mee voor onderweg).

Praktisch: **zondag 18/3/2018** samenkomst aan het **dienstencentrum Gentbrugge** (Braemkasteelstraat 29. 9050 Gentbrugge) **om 13u** (openbaar vervoer bus 9).

Voor deel 2 van de wandeling is aangepast schoeisel aangewezen aangezien we een stukje door de weilanden gaan.

Afstand: **12 Km** (ingekort 6 Km>aansluiten aan de kerk van Gentbrugge)

Wie wil kan en zoals steeds zonder enige verplichting na de wandeling iets mee gaan eten in 'Brasserie My Taste' (www.brasseriemytaste.be) tegenover de kerk van Gentbrugge.

Eters maken hun keuze via deze link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-N2XI9AiSMmkS9mALmnTTXlpCUYLerwi3v5ItK1vBCNfZ0w/viewform?usp=pp_url&entry.1102998841&entry.1685783085 en dit **tegen UITERLIJK 10/3/2018** (ter bevestiging krijg je automatisch een e-mail terug!).

Wandelgroeten.

Pol en Filip