

Beste wandelaars,

Vandaag neemt onze Antwerpse wandelvriend Frank ons mee naar het Peerdsbos en Vordenstein gelegen in de streek van Brasschaat en Schoten.

Afspraak : **Zaterdag 17/11/18 10 uur** te Brasschaat (centrum-bij Bredabaan) - Sint-Antonius/hoofdkerk-grote toegang.

In de "Staminee Bon vivant" aan de Paalstraat 189 te 2900 Schoten, gebruiken we onze zelf meegebrachte picknick.

Wie de volledige wandeling niet ziet zitten kan daar aansluiten **om 12u30** voor het tweede deel van de wandeling in de namiddag. Gelieve Frank dan wel te verwittigen **tegen uiterlijk 7/11/2018!!**

Aansluitend na de wandeling is er nog de inmiddels traditionele vriendenmaaltijd in OPF Dennenburg - FOD Financiën - Graaf Henri Cornetlaan 6, 2950 Kapellen - **eters verwittigen Frank tegen uiterlijk 7/11/2018** via frank.borrenbergen@skynet.be of via telefoon 03 219 07 32 (liefst na 20 u, maar je kan altijd een mededeling inspreken).

MENU :

Courgettesia met gebakken kabeljauw en mozzarella
Soep
Hertenkalf "Grand Veneur"
Frangipanetaart met amandelijs

Wandelgroeten
Filip