

Beste wandelaars,

Als afsluiter van het wandeljaar 2016 neemt Hans ons op sleeptouw door Melle en omgeving op zaterdag 10 december. Voor één dag wordt hij de 'man van Melle'. We wandelen langs of voorbij diverse plaatsen die onlangs recent de nationale actualiteit haalden (Eandis !, Lucerna College (Gulen school), Caritas (Luc Alloo), we komen onderweg roze olifanten tegen, lopen (indien mogelijk) eens binnen bij Luc den Barbier, een fenomeen die toeristen van overal ter wereld op bezoek krijgt, we komen in de namiddag langs een stoel die de natuur in de zomer voor iedereen altijd warm houdt. Benieuwd ? Zéker meegaan zou ik zeggen !

Onze zelf meegebrachte picknick eten we in het café Melle Rose Place van Marleen, de moeder van profrenner Laurens De Vreese (Astana). We worden er verwend op lekkere soep vanaf 12 h. (zie oa. http://www.nieuwsblad.be/cnt/blabr_20100823_001)

Na de wandeling kan wie wil, en uiteraard zoals steeds zonder verplichting, iets mee gaan eten in Taverne Evora in Oosterzele, Windekekouter 7, 9860 Oosterzele (<http://www.taverneevora.be/>). Eters verwittigen Hans voor aanvang van de wandeling.

Practisch : afspraak **zaterdag 10 december 2016 om 09 h 45** op de parking van Melle City , Dorpsplein 1, 9090 Melle

Deelnamprijs : **2 euro per persoon. + 1 euro voor externe gids**

Alle info over deze en andere wandelingen kan je zoals steeds terug vinden op onze vertrouwde website www.finasvoetstap.be .

Half december stellen we onze wandelkalender 2017 voor, zeker iets om naar uit te kijken. Hou jullie mailbox in de gaten.

Filip