



Wandelclub

FINA'S VOETSTAP

Zondag 02/10/2011 om 13u00

Het "Pays des Collines" : ELLEZELLES

Wandeling (4 km) + bezoek streekbelevingsmuseum + gidsbeurt in de "Jardins de la Grange" + aansluitend een lekker streekbuffet (voorschot te storten vóór 12/09/2011 !!!)



Onder de Vlaamse Ardennen, voorbij Ronse, ligt de mooie streek van de "Pays Des Collines". We bezochten al eerder deze streek, maar er zijn hier nog veel andere dingen te ontdekken. Thans brengen we een bezoek aan de bezienswaardigheden in de onmiddellijke buurt van het stadje **Ellezelles**.

We starten aan het oude spoorwegstation gelegen in Ellezelles, Rue Mont nr 12, zijnde een zijstraat van de N 519 (de N 519 is de toegangsweg naar Ellezelles). Er is hier een parking waar we de auto kunnen achterlaten (zie tevens de wegbeschrijving onderaan). Vanop onze startplaats kunnen we reeds een blik werpen op de toegang tot "Les Jardins de la grange" (<http://www.lesjardinsdelagrang.com/nl.html>) : zeer goede website – wél aanklikken Nederlandse tekst !).

We starten hier de Ecologische **wandeling** die ongeveer 4 km bedraagt. Onderweg bevinden zich diverse panelen waarop (in het Frans !) uitleg staat van de fauna en flora in de onmiddellijke omgeving.

Onderweg stoppen we, in het centrum van Ellezelles, in het **Streekbelevingsmuseum**. Dit bevindt zich in het "Maison du Pays des Collines". Hier wordt met moderne audio-visuele middelen een mooi beeld geschetst van het landschap, de geschiedenis, de producten en de folklore van de streek. De kerkuil verwelkomt ons, waarna het parcours begint met de Tunnel van de emoties waar u de verschillende landschappen van het Pays des Collines ontdekt. Nadien stellen ambachtslui en kunstenaars uit de streek hun producten voor en een verteller verhaalt over de verschillende beroepen en producten. De kerkuil neemt u vervolgens mee naar de verdieping waar de verbeelding hoogtij viert. Heksen voeren u mee op het Pad van het Vreemde met verhalen en een mysterieuze sfeer. Tot slot wordt u uitgenodigd om de Grote Sabbat mee te vieren.

Na een bezoek aan de plaatselijke shop van het museum, zetten we onze wandeling verder. We passeren langs de **brouwerij** en **verbruikszaal** van "Quintine" , een lekker (en straf) bier van de streek. "Quintine" is (was) de naam van een plaatselijke heks (die 4 eeuwen geleden werd omgebracht).

Vervolgens wandelen we naar ons startpunt, waar zich de "**Jardins de la Grange**" bevinden. Dit is een **tuin met meerdere tuinkamers**; er is er ook een mooie **taverne** met terras en een shop. Wie zin heeft kan, na onze wandeling, hier iets nuttigen.

We krijgen dan vervolgens omstreeks 17u00 een rondleiding door Veronique Marlier, herboriste, die de tuin tevens aanlegde. Voelen, ruiken, kijken, proeven en luisteren zijn de sleutels voor het geleide tuinbezoek. U krijgt raad om deze planten in uw eigen tuin te kweken en te gebruiken in de keuken en als bijdrage voor een betere gezondheid van uw familie en vrienden.

Bekijk zeker eens het filmpje op de volgende link (Vlaanderen Vakantieland) : <http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/walloni%C3%AB-katrien-selecteert-de-mooiste-parken-en-tuinen> alsmede de bespreking van de tuin op het internet : <http://www.lesjardinsdelagrang.com/nl/tuinen.html>.

Hierna kunnen we, voor wie het wenst, aanschuiven aan een **streekbuffet** met keuze van fijne ambachtelijke vleeswaren, verschillende soorten kaas uit de streekboerderijen, selectie van broden, gevarieerde salades en rauwkost, gevolgd door een dessertenbuffet met koffie à volonté, dit alles aan de globale prijs van 20,00 € per persoon.

Om diverse praktische redenen (o.a. beschikbaarheid van voldoende gidsen) dienen wij te werken met **inschrijvingen**. Hierbij de prijzen van de verschillende activiteiten :

- bezoek streekbelevingsmuseum	:	3,00 € per persoon
- bezoek met gids aan de thematische tuin	:	4,00 € per persoon
- streekbuffet met dessertenbuffet	:	20,00 € per persoon

Hierbij komt dan nog de prijs voor de organisatie van de wandeling : 1,50 € per gezin (leden Finagent2) en 2,50 € per gezin (niet-leden Finagent2).

Wie ENKEL wil meewandelen (zonder aansluitend buffet), volstaat de inschrijving bij Hans met vermelding van uw GSM nummer. Deze personen betalen dan bij de start van de wandeling het bezoek museum, het tuinbezoek mét gids en de bijdrage aan de wandeling.

Wie bovendien wil deelnemen aan het buffet, schrijft in bij Hans én betaalt **vóór 12/09/2011** een voorschot van **10,00 € per persoon** op rekeningnummer **001-5043709-76** (IBAN : BE91 0015 0437 0976; BIC : GEBA BE BB; naam bank : BNP-Fortis) op naam van Van de Velde Johan (penningmeester Fina's Voetstap), met vermelding van 'ELLEZELLES – Voorschot voor(namen deelnemers vermelden aub)'. Gelieve tevens uw GSM nummer te willen vermelden a.u.b (of door te mailen aan Hans aub). De betaling van het resterende saldo gebeurt bij de start van de wandeling : gelieve gepast geld te voorzien aub !!!

PS. Wie het wenst kan pas vanaf 17u00 aansluiten voor de gidsbeurt en het streekbuffet. Gelieve dit bij uw inschrijving bij Hans duidelijk te willen vermelden a.u.b.

Gelieve te willen inschrijven bij Hans ten laatste tegen **maandag 12/09/2011**
(Hans Vanhaesebroeck : Tel. 0257/92853; e-mail : hans.vanhaesebroeck@telenet.be
GSM : 0499/70.51.54)

én uw voorschot, eveneens vóór 12/09/2011, te willen storten op rek.nr. 001-5043709-76
van Van de Velde Johan

Andere praktische zaken :

Aanvang wandeling : 13u00.

Afstand wandeling : 4 km. Er zijn geen laarzen nodig voor de wandeling – de wegen zijn goed begaanbaar.

Reisweg naar de bestemming : De “Jardins de la Grange” zijn gelegen te 7890 Ellezelles, Mont, nr 12. De snelste weg is de N 60 richting Oudenaarde en vervolgens richting Ronse. Bij het afdalen van de Kruisberg in Ronse neemt u richting Brakel of “Ninove (via Brakel)” (links meedraaien) vervolgens, aan het ronde punt, eveneens richting Ninove / Brakel. U komt op de **N 48** en deze blijft u volgen tot u het bord ziet staan : **“Ellezelles 3”**. U slaat hier dus af, komt op de N 519, en na 3 scherpe bochten komt u aan het oude spoorwegstation (op uw rechterkant). Er is hier ook een klein tankstation waar u ook aardappelen kan kopen. Er is ruime parking langs de oude spoorwegbedding. U mag rekenen op een totale reistijd vanuit Gent van om en bij de 50 minuten. De GPS zal u mogelijk langs andere wegen leiden, maar de hiervoor beschreven weg is wel de snelste.

In “pre-view” plaatsten we een aantal foto's op de website, foto's die wij namen tijdens de voorbereiding op 15/06/2011 (zie hiervoor www.finagent2.be – op de startpagina vindt u dan rechts een directe link naar deze foto's).

Tot dan !!
Hans.