



# Wandelclub

## FINA'S VOETSTAP

**WAASMUNSTER - Zondag 13 november 2011**



Ria nodigt ons uit om een wandeling te maken in de prachtige residentiële wandelgemeente Waasmunster, gelegen aan de Durme in het oosten van onze provincie.

Een plaatselijke gids (Freddy) begeleidt ons en gaat heel wat vertellen over de geschiedenis en de talrijke kastelen.



De naam Waasmunster zou komen van Waes-monasterien, ofwel een klooster in het Waasland. De abdij van Roosenberg (waar we op onze tocht zullen langs wandelen), behoorde tot de orde der Victorinnen en werd in de loop van de 13<sup>de</sup> eeuw opgericht door de toenmalige Doornikse bisschop.



Practische info :

- Vertrek : om **14u00** aan de kerk van Waasmunster (voldoende parkeergelegenheid);
- Vanuit Gent te bereiken : E17 (Gent-Antwerpen) **afrit 13** richting **Waasmunster**
- Afstand : +/- 8 kilometer;
- Aan weersomstandigheden **aangepast schoeisel en kledij**; in november kan het er behoorlijk nat bijliggen;
- Deelnamprijs : 2,5 Euro **per persoon** (leden Finagent2) en 3,5 Euro **per persoon** (niet-leden Finagent2) : inbegrepen : de deelname wandeling en de gidsbeurt;
- wie zin (en honger heeft) kan na de wandeling mee gaan eten in de mooie taverne "**Onder den Toren**", (zie : [www.onder-den-toren.com](http://www.onder-den-toren.com)); wie mee wil eten, neemt contact op met Ria **vóór 07/11/2011**; voor wie enkel mee gaat wandelen, is het niet nodig te verwittigen; die komt gewoon op 13/11/2011 naar de startplaats;
- Inlichtingen : bij Ria VANDERSCHOOT [ria.van.der.schoot@telenet.be](mailto:ria.van.der.schoot@telenet.be) Gsm : 0497/46.11.04