



Wandelclub

FINA'S VOETSTAP

Affligem : Wandelen in het land van de hop..... en van Plopen nog véél méér

Op **ZATERDAG 11 FEBRUARI 2012, vanaf 10u00**

(en níet op zondag 12/02/2012 zoals eerst werd aangekondigd, om reden dat de abdij van Affligem enkel op zaterdag te bezoeken is)



Abdij van Affligem: luchtfoto



Product met Hop



Hop, hop, hop : kabouter Plop !



Zandtapijstrooien

Affligem is gekend voor zijn plaatselijk bier 'Affligem' en zijn abdij. Maar in Affligem woont ook Walter De Donder, die de 'burgemeester' uit Samson en Kabouter Plop speelt. Misschien komen we dus wel op onze wandeling een kabouterhuisje tegen !

We nemen jullie mee op een goed gevulde dag. In de **voormiddag** maken we een mooie **wandeling** (met gids) en bezoeken o.a een hopveld, in de **namiddag** maken we kennis met de **zandtapijtkunst** in Affligem (vanaf 12 h 30), en we krijgen vervolgens om 16u00 een **rondleiding in de Abdij van Affligem**; **s avonds** kunnen we, voor wie het wenst, aanschuiven in "Gasthof d'Oude Brouwerij" te Affligem (vlakbij de abdij van Affligem gelegen) voor een **hoppemenu (25 €)** of een andere maaltijd.

Voormiddag : Wandeling : "De Hop- en kluiswandeling" (afstand : 5,5 km)

Start : om **10u00** aan "Gasthof Affligem" Affligemdreef 324, te 1970 Meldert, gelegen voorbij de toegang tot de Abdij van Affligem (zie de gedetailleerde wegbeschrijving onderaan deze uitnodiging a.u.b.).

Deze wandeling gebeurt onder begeleiding van een gids die ons één en ander zal vertellen over de streek. De wandeling start dus aan café Gasthof Affligem, gelegen voorbij de toegang tot de abdij van Affligem. Aan de achterkant van de café kunnen we parkeren. De wandeling gaat doorheen de Faluintjes en een nieuw aangelegd **hopveld**, als eerbetoon aan de teloorgegangene hopteelt. We zien een draadveld maar ook een voorbeeld van hoe een staakveld eruit zag. Van hieruit aanschouwen we de abdijgebouwen in verschillende bouwstijlen (prachtig zicht !). We vervolgen onze weg naar de legendarische **Kluis** en het Kluisputteke, met geneeskrachtige bron, met een verhaal ouder dan de abdij. We passeren verder de gewezen **abdij Mediatrix** en het domein De Kluizen, een nog **jong Belgisch wijnbouwbedrijf** dat werd opgestart in 1997 binnen de muren van de abdij Mediatrix. Sinds eind 2006 hebben enkele wijnen de streekerkenning 'Vlaamse landwijn'.

Middag : we gaan **omstreeks 12u15** met de auto (carpoolend, samen) naar het café "het Oud Zandtapijt", Brusselbaan 92, Affligem – Hekelgem (tel. 053/67.45.00). Er is hier ruime parkeermogelijkheid aan de achterkant van het café (we bereiken dit café door met de auto, langs de Fosselstraat, naar de Brusselbaan te rijden (dit is de grote baan Aalst Brussel), aan de lichten op het einde van de Fosselstraat slaan we hier rechtsaf, en aan de volgende lichten bevindt zich, op de linkerhoek, het café 'Oud Zandtapijt'; hier links inslaan dus en de parking oprijden).

Hier krijgen we omstreeks 12u30, samen met de gids, éérs een **video** te zien over de zandstrooikunst, een folkloristische traditie uitgegroeid tot een volwaardige kunst. Hier eten we tevens onze **picknick** (zelf mee te brengen).

Hierna gaan we te voet naar Elise De Boeck, Brusselbaan 56, een kranige 80-jarige vrouw die een Zandtapijtmuseumje heeft en ons in haar atelier gedurende een uurtje wat meer uitleg zal verschaffen over de zandstrooikunst; zij heeft verder zelf ook een zandtapijt aangelegd.

Namiddag : Om 16u00 stipt is er dan **rondleiding in de Abdij van Affligem**. We rijden met de auto terug en komen samen aan de dubbele rode poort, Abdijstraat nr 6, te Affligem. De rondleiding duurt 1 h 15'. We bezoeken hier : het Bisschoppenhuis, de pandgang, de kerk, de refter, de kapittelzaal, de bibliotheek, de ruïnes van de oude abdijkerk, de kruidentuin, het Religieus Centrum en de abdijwinkel (abdijbier, -kaas, fruitwijn, artistieke voorwerpen, ...) en het gasthof d' Oude Brouwerij. (zie tevens de website : http://www.abdijaffligem.be/page/6/Abdij_Affligem).

Indien de tijd het ons toelaat gaan we **éérst** nog eens binnengaan in Café Gasthof Affligem, Affligemdreef 324, 1970 Meldert (waar we de wandeling zijn gestart). Dit is een hele mooie zaak, maar zij moet binnenkort in mei 2012 haar deuren sluiten ... Het zou spijtig zijn hier niet eens langs te gaan omwille het ronduit schitterende kader ! (zie tevens <http://www.gasthofaffligem.be>).

Avond : We begeven ons naar het vlakbij de abdij gelegen "Gasthof d'Oude Brouwerij" (<http://www.gasthofdoubrouwerij.be>), Abdijstraat 6, Affligem-Hekelgem. Dit is gelegen in de onmiddellijke buurt van de toegang tot de abdij van Affligem, alwaar we **omstreeks 19u00** kunnen aanschuiven voor een maaltijd, die vooraf moet besteld worden.

We hebben hier de keuze tussen de volgende maaltijden :

- Keuze 1 : Witlof met ham, puree (prijs : 11 €);
- Keuze 2 : Beenhesp met gebakken aardappelen (prijs : 13,5 €);
- Keuze 3 : Hopmenu (prijs 25 €). De Hoppemenu bestaat uit : Hapje van de chef, Stoofpotje van hert met z'n garnituur, gratin + glaasje (15 cl) Affligem, dessert : Crème Brûlée.

Graag uw **keuze vóór donderdag 02/02/2012** doorgeven a.u.b, zodat alles op tijd kan doorgegeven worden naar het restaurant. Er zal tevens nog een geheugensteuntje doorgestuurd worden door Johan.

Praktisch :

Wandeling : laarzen zijn aangewezen, totale wandelafstand : 5,5 km.

Startplaats : Gasthof Affligem (voorbij de abdij van Affligem), adres : Affligemdreef 324, 1970 Meldert. (<http://www.gasthofaffligem.be>)

Deelnamprijs (inbegrepen alle gidsbeurten en bijdrage voor Finagent2) : 5 € per persoon voor leden FG2; 6,5 € per persoon voor niet-leden FG2.

Men kan ook aansluiten over de middag (in café Oud Zandtapijt omstreeks 12u15, Brusselbaan 92, Affligem) (053/67.45.00) of vanaf de rondleiding in de Abdij van Affligem (vanaf 16u00 stipt, Abdijstraat 6, Affligem).

Reisroute vanuit Gent tot aan "Gasthof Affligem" (benodigde reistijd vanuit Gent : 45').

Vanuit Gent dus de autostrade E 40 richting Brussel nemen. U neemt hier, voorbij Aalst, de Afrit Affligem. U slaat hier voorbij de afrit rechts af, aan de lichten hierna vervolgens terug rechts af. U komt aan een rond punt (waarop er een brouwketel van Affligem staat), u blijft rechts aanhouden, u rijdt onder de autostrade door, u blijft rijden, voorbij een gevaarlijke wegversmalling, tot aan de kerk van Hekelgem ¹. Nét voorbij deze kerk staat er een pijl 'Abdij Affligem', u slaat hier in, u rijdt altijd rechtdoor, tot aan de lichten. U dwarst hier de grote baan Aalst – Brussel (Brusselbaan genoemd), blijft rijden (Fossilstraat) (opletten voor de vele inspringingen op de zijkant van de weg !!); op het einde van de weg is er een flauwe bocht naar rechts, hier links afslaan, goed opletten vervolgens want u komt op een kruispunt dat u moet dwarsen en waar u voorrang van rechts moet verlenen. U passeert éérst voorbij "Gasthof d'Oude Brouwerij", vervolgens voorbij de "Abdij van Affligem"; U rijdt dat dus allemaal voorbij, TOT aan het café « Gasthof Affligem » Affligemdreef 324, 1970 Meldert, waar u als het ware op uitkomt. Hier is aan de achterkant een ruime parking voorzien.

P.S. In het algemeen, maar ook indien men terugkeert langs dezelfde weg, goed opletten voor 'voorrang van rechts', want in deze streek néémt men zijn voorrang !!

Voor verdere inlichtingen en/of doorgeven van keuze van het menu :

Hans Vanhaesebroeck, GSM 0499/70.51.54 - Tel 09/232.34.48 (thuis) of 0257/92853 (werk) of email : hans.vanhaesebroeck@telenet.be

¹Affligem is de (nieuwe) naam van de fusiegemeente die drie gemeenten omvat : Essene, Hekelgem en Teralfene. De naam is ontleend aan de abdij van Affligem en werd vanaf 09 juli 1980 vastgelegd. Als je dus stilstaat op de autostrade in Affligem, sta je eigenlijk in één van de drie voormelde deelgemeenten stil.