



Wandelclub

FINA'S VOETSTAP

## Heksenwandeling Laarne

Zondag 10 februari 2013 om 14u00

De naam van deze wandeling komt uit het archief van de voormalige vierschaar in Laarne en luidde oorspronkelijk "Te Laerne op het zand zijn de tooveressen verbrand". In de herfst van 1607 werden vier vrouwen wegens hekserij veroordeeld tot de brandstapel, Janne Callens, Wilemyne Sveermans, Jozyn Celis en Passchyne Neyts. De eerste was de meest bekende. Haar laatste uren heeft ze afgeteld in de donjon van het kasteel van Laarne.



Het kasteel van Laarne : ergens tussen de elfde en de dertiende eeuw werd op de huidige site van het Laarnse kasteel een aarden wal opgeworpen, omgeven door een brede gracht, als een soort van versterking. In de loop van de 13<sup>e</sup> eeuw werd een eerste stenen gebouw neergezet dat tijdens de 14<sup>e</sup> eeuw werd omgebouwd tot een militaire versterking. Gedurende de 15<sup>e</sup> eeuw werd het geleidelijk omgevormd tot een "Maison de plaisance". Rond 1651 waren er verbouwingen en kreeg het kasteel het uitzicht dat je vandaag ziet. De omgeving links en rechts van de kasteeldreef hoorde bij het "Lusthof" dat de kasteelbewoners lieten aanleggen voor hun plezier en vermaak.

**Afstand van de wandeling** : 10 km - met aangepast schoeisel, daar de wegen niet overal verhard zijn.

**Afspraak** : om 14u00 aan de Sint-Machariuskerk (Laarne); er is voldoende parkeergelegenheid. Vanuit Gent richting Ledeborg, Brusselsesteenweg (N9) afslag 10 (Gentbrugge). Ga door A14-E17 Antwerpen. Na  $\pm$  5 km wisselen R4 richting Laarne. Op knooppunt Destelbergen aanhouden A4. Na  $\pm$  2 km afslaan, Laarnebaan. Zo naar Dorpsstraat (kerk). Totaal  $\pm$  11 km. Voor de geïnteresseerden : na de wandeling is er een gezellig restaurantje in de buurt. Meer details volgen later.

**Inlichtingen** : Maerrem Myriam 0499/413.773 (werk 0257/92813) of Luc 0497/945.523  
of [maria.maerrem@minfin.fed.be](mailto:maria.maerrem@minfin.fed.be) – [vanlimbergenluc@gmail.com](mailto:vanlimbergenluc@gmail.com)