



*Wandelclub*

**FINA'S VOETSTAP**

## “LEUVEN binnendoor”

...een héél ongewone kijk op deze prachtige studentenstad... vanop de zolder van het stadhuis...

**Zondag 10/03/2013**



Beste wandelaar,

Op **zondag 10/03/2013** kunt u kiezen voor een halve dag Leuven ofwel voor een volledige dag Leuvens wandelplezier (zie hieronder).

- **Optie 1 : halve dag Leuven met stadsgids :**

Véronique (Leuvens stadsgids en collega van Nadine) neemt ons mee om op een heel bijzondere manier Leuven te ontdekken. Wat denk je van het volgende : dwalend door tuinen van colleges komen we in een ander straatje terecht, zelfs onbekend voor heel wat Leuvenaars, of een duik in het Groot Begijnhof, of de site van de Sint-Geertrui-abdij ? Iedereen kent uiteraard het prachtige stadhuis van Leuven, maar wie van jullie is er al op de zolder van dit stadhuis geweest ? Wel, Fina's Voetstap biedt u die mogelijkheid (vrij uitzonderlijk, want dit is enkel mogelijk met gids !!!) : via een draaitrap in één van de torentjes bereiken we het hoogtepunt (zowel letterlijk als figuurlijk) van ons Leuvens bezoek : de klim loont de moeite en éénmaal op de zolder is het pas echt “wauw....”; diegenen die niet naar boven willen/durven/kunnen, wachten ons op in de schitterende gotische zaal.

Véronique heeft alvast beloofd om er alles aan te doen om ons een onvergetelijke dag in Leuven te bezorgen;

**Afstand** namiddagwandeling : **7,5 km.** (Gidsbeurt : 3 uur !!!)

**Afspraak** : vertrek wandeling aan het station van Leuven om **14u10 stipt** (de trein vanuit Gent komt aan in Leuven om 14u03);

Na de wandeling gaan we samen iets eten (uiteraard enkel voor zij die dat wensen), **wie mee gaat eten**, geeft mij een **seintje vóór 05/03/2013** : meer bijzonderheden volgen in het ‘geheugensteuntje’;

Deelnameprijs : zie onderaan;

-----

- **Optie 2** : **Volledige dag Leuvens wandelplezier** : (wandelaars nemen hun picknick mee !!!)  
Zij die echt een gånse dag willen genieten, neem ik in de voormiddag mee voor een wandeling; we nemen o.m. een kijkje in de omgeving van de Abdij van 't Park, een prachtig gelegen norbertijnerabdij en tevens één van de parels aan de Leuvense kroon :



Deze norbertijnerabdij is één van de best bewaarde adbijen in de Benelux en is gesticht in 1129; sinds 2003 is de abdij in erfpacht van de stad Leuven. We werpen een blik op de prachtige gebouwen binnen het domein;

verder krijgen we een stukje GR 128 (Aalst-Aken) onder de voeten geschoven en laten ons verrassen door tal van onverharde wandelpaden, een beetje winters avontuur.... en we komen ergens onderweg ook onze boterhammekes tegen; op of rond de middag zoeken wij een geschikt plaatsje om onze picknick op te eten;

**Afstand** voormiddagwandeling : **10,5 km**

**Afspraak** : vertrek wandeling aan het station van Leuven om **10u10 stipt** (de trein vanuit Gent komt aan in Leuven om 10u03);

-----

**Deelnameprijs** (wandelvriendelijk als we zijn, is er slechts één dagprijs; het voordeligste en veruit het verstandigste is dus om van 's morgens te komen) : 7,5 euro **per persoon**;

kinderen -16 jaar mogen gratis mee;

*inbegrepen* : bijdrage wandeling, bijdrage stadsgids en een halve of een ganse dag wandelgenot;

-----

**Vervoer** : iedereen is vrij om naar Leuven te gaan op de manier die hij/zij verkiest;

- wie met de auto gaat : er is afspraak aan Leuven Station om respectievelijk 10u10 en om 14u10;
- wie met de trein gaat : wij verzamelen in Gent St-Pieters om 08u45, de trein vertrekt om 09u03, wie enkel in de namiddag komt, neemt in Gent St-Pieters de trein naar Leuven (richting Genk) van 13u03; iedereen zorgt vooraf voor zijn eigen ticket (weekendbiljet, seniorenbiljet, .....

Voor meer informatie kun je terecht bij :

Johan Van de Velde

Tel werk : 0257/92609 – GSM 0494/413.222

Email : [johan.vandevelde@minfin.fed.be](mailto:johan.vandevelde@minfin.fed.be)

Wandelgroetjes,

Johan