

**Wandelen in de voetsporen van L.P. Boon
(voormiddag), de Kapellekensbaan en korte
stadswandeling in Aalst (namiddag).
Zaterdag 08 november 2014**



(Momentum in tuin van Stedelijk Museum Aalst)

(op deze stoel kan je gaan zitten om aan Boon uw verhaal te vertellen)

Voormiddag.

In februari 2012 wandelden we rond de abdij van Affligem met de gids Bea Deschepper. Thans wandelen we opnieuw met haar, maar thans in de voetsporen van L.P. Boon te Hekelgem. Na lange tijd in Aalst te hebben gewoond, verhuisde hij immers naar hier, alwaar hij een woning bouwde in de verkaveling 'Vogelenzang' (Hekelgemstraat).

Vanaf zijn woning ging hij te voet op bezoek bij vrienden in de omgeving en ging hij tevens naar het centrum van Hekelgem. We wandelen in zijn voetsporen en staan stil bij de plaatsen die hij passeerde. We krijgen aldus een mooie inkijk op de leefwereld van Boon. Verder krijgen we onderweg mooie zichten op de vallei van de Dender, we passeren langs de "Duivelsputten", langs het loopparcours van Roger Moens (afkomstig van de streek, Erembodegem), wandelen langs het Galgenstraatje (alwaar degenen die opgeknoopt gingen worden, wandelden naar de galg).

We kunnen over de **middag** onze boterhammen opeten in café "Oud Zandtapijt"; omstreeks 13u30 – 14u00 vertrekken we van hieruit met de auto naar Aalst. Onderweg passeren we langs de alom gekende "Kapellekensbaan", en geeft onze gids nog wat uitleg.

Namiddag. Omstreeks 14u45 (of nog enigszins vroeger) komen we aan in Aalst alwaar we kunnen parkeren aan de carnavalswerkhallen (Bleekveld, vrij parkeren); we gaan vervolgens een korte rondwandeling in Aalst doen en staan onderweg kort stil bij een aantal bezienswaardigheden, waarbij ondergetekende kort wat uitleg zal geven : o.a. het eiland Chipka, het oud schepenhuis met belfortoren met "gebiedshuisje", de figuur van drukker Dirk Martens, een aantal plaatsen die belangrijk zijn geweest in de strijd van priester Daens, de standbeelden van L.P. Boon, Daens en Valerius De Saedeleer (van Aalst afkomstig).

Praktisch :

Voormiddag : bijeenkomst om **9u30** op de parking van het café "Oud Zandtapijt" te Hekelgem (Brusselbaan 92, Hekelgem). Wie het wenst kan vooraf nog eens naar het toilet gaan in het café Oud Zandtapijt. Totale wandelafstand **6,5 km** (ruim gemeten). Laarzen zijn aan te raden; het parcours is héél licht heuvelend (we wandelen over de 'Bouchoutberg').

Aankomst omstreeks 12u30 – 13u00 in het café Oud Zandtapijt

Namiddag : Vertrek in "Oud Zandtapijt" omstreeks 13u30 – 14u00 naar Aalst (per auto), via de Kapellekensbaan.

Totale wandelafstand stadswandeling in Aalst : **3 km**, met diverse stopplaatsen.

Hierna gaan we in Aalst nog iets eten; hierover meer uitleg in het geheugensteuntje.

Deelnameprijs : 3,00 € per persoon.

Voor alle inlichtingen : Hans Vanhaesebroeck, Tel 0499/70.51.54 – hans.vanhaesebroeck@telenet.be. **Wie wenst aan te sluiten in de namiddag, graag vooraf een seintje a.u.b. naar mij (wie vanaf 's morgens komt, hoeft vooraf niets te laten weten).**