



Wandelclub

FINA'S VOETSTAP

Velzeke : In de voetstappen van Jan De Lichte. Zondag 13 april 2014



Velzeke is een grote deelgemeente van de stad Zottegem met een erg landelijk landschap en een kleine dorpskern. Trekpleisters van Velzeke zijn het middeleeuwse kerkje, het romeins archeologisch museum (PAMZOV), de grote munkboshoeve en de prachtige natuur langsheen het Jan De Lichte Pad en de bekende Zwalmrivier.

De wandeling start in het centrum van Velzeke en gaat op zoek naar de plaatsen waar Jan De Lichte en zijn bende zouden hebben geopereerd, zoals de Molenbeekvallei en als afsluiter het bijzonder mooie wachtbekken bij de Bettelhovebeek.

Deze bendeleider leefde omstreeks 1750 en maakte menige Vlaamse contreien onveilig. In de volksoverlevering groeide hij in legenden en volkssagen uit tot een schrikbarende roverhoofdman met diefstallen, overvallen en uiteindelijk moord op zijn palmares.

Een tussenstop na 7 km is voorzien in café 't Bareelke te Roborst voor het nuttigen van een meegebrachte picnic. Daar kan eveneens worden ingestapt voor de resterende 10 km.

Na het ophalen van de auto's in Roborst (voor zij die enkel in de namiddag meewandelen) trekken we naar Zottegem voor een afsluitend eetmaal (meer info hierover later in het 'geheugensteuntje').

Afstand :

17,8 km op onverharde veldwegels en verharde wegen (voor de **ganse dag wandelen**; of **10 km** indien in Roborst wordt aangesloten voor enkel het namiddagdeel). Bij regenweer is aangepast schoeisel noodzakelijk.

Afspraak:

Start om **9u45** in het dorpscentrum van **Velzeke**, Romeins Plein ter hoogte van de kerk (er is aldaar ruime parkeermogelijkheid). Instappers voor **het namiddaggedeelte** verwachten we om **14u00** aan **café 't Bareelke**, Borstekouterstraat 104, Roborst. (eveneens met ruime parkeermogelijkheid).

Kostprijs : 1,5 euro per persoon (lid FG2)

Inlichtingen:

Koen Van der Massen tel 09/360.91.76 of 0476/43.99.24