

Nieuwjaarswandeling 2015 Gent Zondag 18 januari 2015

Wandeling : Gent ontstond uit woonkernen in het gebied tussen Leie en Schelde. Gent groeide uit tot een bloeiende wolnijverheid en een der grootste steden van Europa. De vlas- en linnennijverheid (het Torenken op de Vrijdagsmarkt) en het stapelrecht op graan, dat Gent verwierf droeg bij tot welvaart. Gent wordt Arteveldestad genoemd (beeld op de Vrijdagsmarkt). Men noemt Gent ook de Bloemenstad, wegens zijn ligging in een gebied met vele plantenkwekerijen (Gentse Floraliën). In het Hof ter Walle, het latere Prinsenhof, werd op 24 februari 1500 de latere Keizer Karel geboren.



Start : We verzamelen op de Vrijdagsmarkt om 13h50. Start wandeling 14 h. Het is een stadswandeling, er is geen speciaal schoeisel vereist. Naar goede gewoonte wordt er tijdens de wandeling een verrassing aangeboden.

Afstand wandeling : 7 km.

Onze wandeling eindigt op de Vrijdagsmarkt. Waarna wij de mogelijkheid hebben, zoals naar goeie gewoonte ons buikje aan een democratische prijs te vullen.

“La Casa Serena” op de Vrijdagsmarkt.

Hier over later meer info in het geheugensteuntje.

Kostprijs wandeling : 2 € per persoon.

Inlichtingen :

Maerrem Myriam : telefoon werk 0257 92813 of 0499 41 37 73 of maria.maerrem@minfin.fed.be

Of : Van Limbergen Luc 0497 94 55 23 of vanlimbergenluc@gmail.com