



Oudenaarde was destijds een strategische en rijke handelsstad, alom vermaard voor zijn wandtapijten. De gekende veldslag bij Oudernaarde (1708) was een scharniermoment in de geschiedenis, die de overgang van ‘vorstenstaten’ naar ‘natiestaten’ inleidde.

In de voormiddag doen we de **Ulrich Libbrechtwandeling (9 km)**. Zij start aan de kerk van Zulzeke. De wandeling is een eerbetoon aan Ulrich Libbrecht, een professor sinologie uit Avelgem en schrijver.

Zijn boekje “*Met dank aan het leven*” wordt alom geprezen. Hij zette zich in voor de bescherming van het landschap van de Vlaamse Ardennen en richtte de Omer Wattez stichting op, die nog steeds actief is. Onderweg komen we tekstborden tegen met fragmenten uit zijn werk. Het is een pittige wandeling, maar er wordt op een rustig tempo gewandeld en we worden beloond met schitterende uitzichten.

Een mooie uitdrukking die hij voor het voetlicht bracht is de volgende :

*Ik wens je de kracht om te doen wat je nog kunt doen,  
 de moed om niet te doen wat je niet meer kunt doen,  
 De wijsheid om het onderscheid te maken tussen beide.*

Over de middag : we rijden met de auto naar Kluisbergen waar we in het sfeervolle **Boswachtershuisje** onze boterhammen kunnen opeten (Fazantendreef, 3, Kluisbergen).

Namiddag : we rijden met de auto naar **Oudenaarde** (Minderbroederstraat) vanaf waar Hans ons op sleeptouw neemt langs de mooiste plekjes van Oudenaarde, met hier en daar wat uitleg. We passeren o.a. in Pamele, de omgekeerde S bocht van de Schelde en gaan onderweg iets drinken in de sfeervolle **Brasserie De Flandrien** van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Totaal aantal km : 4.

Praktisch : start om 9 h 30 aan de kerk van Zulzeke. Laarzen zijn aangewezen.

Deelnameprijs : 2 € per persoon.

Voor meer inlichtingen : Hans Vanhaesebroeck, tel 04 99 70 51 54 ([hans.vanhaesebroeck@telenet.be](mailto:hans.vanhaesebroeck@telenet.be))

*..nog enige weetjes ...en er zijn er zo veel ...nog niet vermeld...*

- *Karel V had in Oudenaarde een avontuurtje waaruit Margareta van Parma werd geboren... onder wiens bewind later de beeldenstorm uitbrak (met de scheuring van de Nederlanden als gevolg)*
- *op het stadhuis met belfort in het midden staat het standbeeld van “Hanske de krijger”? Volgens de legende zou hij de verklaring zijn van de bril afgebeeld in het wapenschild én het logo van de stad.*
- *het “MOU” (nieuw stadsmuseum), Jotie t’Hooft, de abij van Maagdendaele, Huis de Lalaing...*