



Zaterdag 21.02.2015 : Ruiselede en Bulskampveld

**Parochieveldwandeling te Doomkerke (Ruiselede)
(9 km)+**

Geleid bezoek aan het kasteel van Bulskampveld



In de **voormiddag** wandelen we de **Parochieveldwandeling** (9 km) met een uitloper naar het natuurreservaat **De Gulke Putten**. Dit natuurdomein is 150 ha groot waarvan 50 ha is opengesteld voor het groot publiek. De wandeling in en rond de Gulke Putten werd door Vlaanderen Vakantieland gekozen als één van de mooiste van Vlaanderen : afwisseling ten top, langs het pittoreske Doomskerke, voorbij historische hoeves en kleine kapelletjes. Zie tevens over Doomkerke : <http://www.doomkerke.be/erfgood/>

Over de **middag** eten we onze boterhammen op in **café "New York"**, een nog authentiek café waar de tijd nog is blijven stilstaan. Meerdere mensen kochten hier ticketjes voor de "Redstar Line". De lijst van toen hangt hier vandaag nog steeds uit en daarop vind je de namen, geboortedata en bestemmingen van al wie Doomkerke verliet. Elk jaar springen er hier Amerikanen binnen om op die lijsten te turen, zoekend naar de naam van hun grootvader of overgrootvader. Bijna heel Doomkerke heeft familie aan de andere kant van de oceaan ! (zie de website, met mooie muziek : <http://www.cafenewyork.be>). We krijgen ook wat uitleg van de waardin en kunnen eens "Urthel" proeven, waaraan ook een verhaal is verbonden.

In de **namiddag** brengen we een **geleid bezoek aan het kasteel van Bulskampveld** en omgeving. Het Bulskampveld en het kasteelleven : Cultuurhistorische rondleiding in het kasteel en het park. De ontstaansgeschiedenis van heide en bosgebieden, het leven in het vroegere uitgestrekte Bulskampveld en het leven in het kasteel komen aan bod tijdens deze rondleiding. Er zal ook wat uitleg gegeven worden over de moorden van Beernem. Hierna kunnen we nog iets drinken in de taverne vlakbij of in den Bolzak.

Praktisch : start om **9 h 30** aan de kerk van Doomkerke (Ruiselede), gelegen in de Brandstraat – 9 km. Gelieve laarzen mee te nemen want het kan soms drassig zijn. Doomkerke kan je best bereiken via Ruiselede, dan richting Wingene nemen en dan afslag (naar rechts) naar Doomkerke nemen.

Deelnameprijs : 2 € per persoon + 4 euro voor de rondleiding in de namiddag in het Bulskampveld

Voor meer inlichtingen : Hans Vanhaesebroeck, tel 04 99 70 51 54 (hans.vanhaesebroeck@telenet.be)
of ook : 04 95 12 18 54 (Tania)

.. nog wat weetjes van de streek .. (en er zijn er nog zo veel.. nog niet vermeld...)

- We passeren bij onze wandeling aan de "Radio Martieme Diensten" (in de volksmond genoemd "de Radio") . Vanuit deze radiatoren vertrokken vanaf 1927 de allereerste overzeese radiogolven naar Amerika. Dit heeft te maken met het zompige land, bevorderend voor elektrische geleiding. Voor de torens moesten alle bomen gerooid worden en ontstond er heidegebied.
- in en om Ruiselede ligt de heimat van kunstschilder R. Raveel. In het boek "De Plek" van Paul de Moor vertelt hij over de indrukken die hij hier opdeed, o.a. in de Savooien te Wingene.
- in Hertsberge werd destijds in 1917 een schijnvertoning van de oorlog opgevoerd voor de Duitse keizer die verbleef op het kasteel Lippensgoed te Hertsberge. Prinz zu Wied, de verbannen koning van Albanië, die voor de zijde van Duitsland had gekozen, moest alles in goede banen leiden.