



Beste wandelaar,

Een jongensdroom gaat in vervulling; we trekken richting Waterloo :
één van de best bewaarde slagvelden in Europa.

In **juni 2015** zal het precies **200 jaar geleden** zijn dat Napoleon daar definitief verslagen werd en dat het Franse leger zulke grote verliezen werden toegebracht dat een overgave onvermijdelijk was. De **Slag bij Waterloo** betekende tevens het definitieve einde van de Franse heerschappij over grote delen van Europa.

Onze wandeling leidt ons over het slagveld en langs de diverse plaatsen die destijds in de strijd o zó belangrijk bleken te zijn. We gaan tijdens onze tocht 200 jaar terug in de tijd; we zien in gedachten de vele tienduizenden manschappen staan, klaar voor het beslissende gevecht; we horen in gedachten de oorverdovende salvo's van het artilleriegeschut; we horen het zenuwachtige geluid van in modder trappelende en hinnikende strijdrossen, in de verte horen we het gestamp en het gekletter van honderdduizenden voeten op de door regen doordrenkte grond en we worden één met de glooiende velden en de dorpen waar ooit de 'Keizerlijke Garde' vocht tegen de geallieerden.

Practische info :

Waar en wanneer : zaterdag 27 juni 2015 om 10u00 afspraak aan de kerk van Plancenoit (gps-ers geven Place de Plancenoit in); Plancenoit is te bereiken via E40 richting Brussel; vervolgens op ring rond Brussel R0 de afrit 26 nemen, vervolgens de N5 Chaussée de Charleroi oprijden; even verderop (+/- 4 km) linksaf en na zo'n 2,5 km terug linksaf naar het centrum van Plancenoit, luisterend naar de gps-instructies (Plancenoit is maar een voorschot groot, dus niet te missen, en er is daar voldoende parking). Reken vanuit Gent maar ruim op 1 uur 15 minuten reistijd.

Wandelafstand : +/- zo'n 16 à 17 kilometer wandelplezier met aandacht voor natuur en voor het verleden, maar vooral met het accent op genieten. We nemen ook proviand (eten+drank) mee voor onderweg (misschien ook een grote plastic zak).

Dress-code (of vestimentaire uitrusting) : naar de tijdsgeest..... en in functie van de weersomstandigheden.

Deelnameprijs : 11 Euro per persoon (inbegrepen : de wandeling, de 226 trappen van de 'Heuvel van de Leeuw' + het Panorama).

Na de wandeling kunnen zij die dat wensen, samen iets gaan eten; meer bijzonderheden volgen in het 'geheugensteuntje'.

Organisatie : Johan Van de Velde

Tel 0257/92609 (werk); 09/344.72.47 (thuis); GSM 0494/413.222; email : johanvandevelde7@gmail.com