



We hebben het geluk een 'insider' als ervaren gids voor het bezoek aan deze prachtige streek te hebben, namelijk André Van Noten. De wandeling begint en eindigt bij het vertrekpunt. We stappen door een kanalenrijk **natuurgebied**.

Wij zullen een klein stukje door het bos wandelen, kwestie van een klein beetje avontuur, maar niet gevaarlijk hoor !

Er is héél wat te vertellen over 's-Gravenwezel, de oorlog, de geschiedenis, de markante figuren, enz...maar deze vertellingen zal André zéér kort houden. Wij zijn hier tenslotte om te wandelen en te genieten van de prachtige natuur.

Men noemt de gemeente ook : "De Parel der Voorkempen", hetgeen Uzelf zult kunnen vaststellen door de enkele foto's hierbij. De meest markante plaatsen laat André U zien in werkelijkheid.

Praktische afspraken

Wanneer en waar samenkomst om **13h30** aan de **Brasserie "Den Inslag"** Noorderlaan 16, te 2970 **Schilde**. Naast de brasserie is er een grote parking. <https://www.facebook.com/DenInslag>

Hoe te bereiken: vanuit Gent is de afstand een 85 km – U neemt de autostrade E 17 (naar Antwerpen) en E 34 (de autostrade naar Luik) de eerste afrit Wijnegem, U vervolgt uw weg verder ONDER de autostrade, steeds rechtdoor voorbij de Makro op de L-zijde, U steekt de brug over het Albertkanaal over en volgt de N12. U vervolgt uw weg dóór Schilde dorp. Ongeveer 1 km verder bemerkt u op uw L-zijde "Van den Borre" en "Hubo". Tussen beide instellingen slaat U L-af (Klein Waterstraat) en vervolgt U +/- 1 km uw weg tot de volgende T-splitsing. Weerom L-afslaan (Noorderlaan) en +/- 100 m verder bemerkt U "Den Inslag".

Schoeisel: Bij slecht weder is goed schoeisel nodig.

Organisatie André Van Noten tel 0472 69 22 60

Email : andgil@skynet.be

Wandelaafstand 10 km

Deelnameprijs 2 euro per deelnemer

Na de wandeling kunnen zij die dat wensen, samen met ons iets gaan eten in Brasserie 'Den Inslag' :

Tel 03 482 41 43