

# Verrassings- en nieuwjaarswandeling Zondag 10 januari 2016



**Wandeling** : Onze wandeling start op een van de mooiste pleinen van Gent, de Kouter ! Oudere benamingen voor de Kouter zijn :Paardenmarkt en Place d'Armée. Het plein werd van oudsher gebruikt voor festiviteiten en volksvergaderingen in de stad. Sinds 1772 is er op zondag een bloemenmarkt. Tijdens de Gentse feesten gaat hier jaarlijks het bal 1900 door. De gebouwen rond de Kouter zijn meestal 19e eeuw, ook de gietijzeren kiosk is uit die tijd en is een ontwerp van de stadsarchitect Adolphe Pauli uit 1878.

**Start** : We verzamelen op de Kouter om 13h50. Start wandeling 14h.  
Het is een stadswandeling, er is geen speciaal schoeisel vereist.  
Naar goede jaarlijkse gewoonte heffen we tijdens de wandeling het glas op het nieuwe jaar.

**Afstand wandeling** : 8 km langs de vele waterlopen die de stad Gent rijk is.

Na de wandeling kunnen zij (zonder verplichtingen) meegaan om de verbruikte calorieën opnieuw aan te vullen.  
We hebben deze maal verkozen voor "Le Gout avant-Tout". Een gezellig fondue- & steengrillrestaurant – Ketelvest 8 – 9000 Gent. [www.legoutavanttout.be/](http://www.legoutavanttout.be/)  
Meer info hieromtrent in het geheugensteuntje.

**Kostprijs wandeling** : 2 € per persoon

**Inlichtingen** :

Maerrem Myriam : telefoon werk 0257 92813 of 0499 413 773 of [maria.maerrem@minfin.fed.be](mailto:maria.maerrem@minfin.fed.be)  
of : Van Limbergen Luc 0497 945 523 of [vanlimbergenluc@gmail.com](mailto:vanlimbergenluc@gmail.com)