



Ressegem – Aaigem : Wandeling door het natuurgebied Den Dotter. Zondag 25 september 2016



Den Dotter in Aaigem biedt een bonte combinatie natuurlandschappen en is daarom ideaal om te gaan wandelen. Spot hier de dotterbloem, waarnaar het gebied vernoemd is, of een van de vele vogelsoorten. De afwisselende landschappen bieden een ideaal wandeltafereel. De rode draad door het gebied is de Molenbeek en de zijvalleitjes ervan. Op de lagere delen vind je natte wei- en hooilanden, ruigtes en broekbossen. De hogere en drogere delen bestaan uit open, golvende, landschappelijk waardevolle koutergebieden, die al eeuwenlang bewerkt worden.

De streek werd ooit lyrisch bezongen door de Vlaamse bard Jan De Wilde : ‘Er beweegt niet veel in Aaigem’

“En we staren naar een naakte slak
Een zenuwachtig beest
Er beweegt niet veel in Aaigem
De zon nog wel het meest”

Het wordt dus een ontspannen wandeling in een mooi stukje natuur, dicht bij huis.

Practische info :

- **Afspraak om 12u00** aan de Sint-Mauritskerk te 9551 Ressegem, Sint-Mauritsplein. Vanuit Gent een 40-tal minuutjes rijden; afstand zo'n 30 km.
- **Picknick** (zelf mee te brengen) rond 13u30.
- Wandeling door het natuurgebied Den Dotter, langs de Gotegemmolen en langs de Molenbeek.
- Via Aaigem en landwegen terug naar Ressegem.
- Wandelaafstand : +/- **13 km**.
- Deelnameprijs : **2 euro per persoon**.
- Na de wandeling kan, wie honger heeft, met ons mee naar ‘Galerie 21’ (zie www.galerie21.be), een heel gezellig kunst-, praat- en ribbetjescafé met heerlijke ribbetjes (uiteraard is er ook heel wat meer te verkrijgen dan ribbetjes, kijk maar eens naar de menu-kaart op de site); meer info hierover krijg je in het geheugensteuntje.
- Organisatie : Johan Van de Velde - GSM 0494/413.222; email : johanvandevelde7@gmail.com