

## Terug naar de Middeleeuwen en de uitbundige natuur in **Villers-La-Ville** Op zaterdag 22 oktober 2016

Vandaag gaan we op zoek naar de meest romantische plek van ons land : de ruïnes van de **Cisterciënzerabdij** van Villers-La-Ville. Het gaat hier over één van de best bewaarde en volledigste abdijsruïnes uit de Middeleeuwen in Noord-Europa. De abdij werd gesticht in 1146 onder de bezieling van Bernardus van Clairvaux op een afgelegen en bosrijke plek. Het grootste deel van de abdij werd opgetrokken in gotische stijl. Men vindt er ook nog de sporen van de eerdere romaanse invloed. Bewonderenswaardig zijn vooral de mysterieuze ronde vensters en de schilderachtige refter uit de dertiende eeuw.

Website : <http://www.villers.be/nl/bezoeken> - hier vind je ook de mogelijke routes om er te geraken.



Na ons bezoek aan dit stukje werelderfgoed, eten we onze picknick op. Daarna trekken we de natuur in. Deze 10 km lange verkenningstocht in rustige bossen, langs kabbelende beekjes en holle wegen, bevat enkele korte kuitbijters.



's Avonds kunnen de liefhebbers in Bistrot Le Gros Vélo te Lasne – Place de Plancenot 22 hun honger stillen. Deelname aan het etentje is 's morgens voor het bezoek aan de abdij aan Linda op te geven.

**Start** : we spreken af om **10h45** op de parking voor de Abdij –Rue de L'Abbaye 55 te Villers-la-Ville. De afstand Gent – Villers-la Ville bedraagt 113 km. GPS coördinaten : 50°35'25"N - 004°31'76"E

**Kostprijs** wandeling : **8** euro inbegrepen toegang abdij.

**Inlichtingen** : Linda Noteboom tel. 09.227.75.57 of GSM 0470.13.65.58