

Appelterre - Eichem Zondag 09 april 2017



Appelterre – Eichem : in de achtertuin van Ninove. Van tabaksdorp tot pendelgemeente

Onze wandeling start op het dorpsplein van Appelterre, een deelgemeente van Ninove, in de schaduw van de neogotische **Sint-Gertrudiskerk**.

Wie Appelterre zegt denkt aan pijp en tabak, al is de ambachtelijke **tabaksteelt** nu zo goed als teloorgegaan. Enkel het beeld van de tabaksplanter op het plein rechtover de kerk herinnert aan de tijd dat tabak een zekere welvaart verschafte aan dit dorp en zijn inwoners.

Maar wist je ook dat Appelterre de bakermat is van het wereldbepaalde **Brabantse trekpaard** ?

De gerestaureerde **Wildermolen** aan de Wilderkouter maakt van Appelterre ook een molengemeente.



Rustige veldwegen, unieke landschappen, vaak nog ongerepte natuur en imposante hoeven zijn de ingrediënten van deze prachtige tocht doorheen de typische Dendervallei.

Practische info :

- **Afspraak om 12u30** aan de Sint-Gertrudiskerk te 9400 Appelterre, Appelterre-Dorp. Vanuit Gent een

45-tal minuutjes rijden; afstand zo'n 45 km. -

Picknick (zelf mee te brengen) rond 13u00.

Voor onze picknick zoeken we een plaatsje in de buurt van de **ijzeren voetgangersbrug** over de Dender in Pollare. Deze (beschermde) brug is een echt pareltje van industriële archeologie

architectuur. De oorspronkelijke afspanning aldaar staat in de buurt nog steeds bekend onder de naam “In de Zwarte Flesch”.

- Wandelaafstand : +/- **13 km**. Uiteraard gepast schoeisel aantrekken aub.
- Deelnameprijs : **2 euro per persoon**.
- Wie zin heeft, kan na de wandeling samen met ons iets gaan eten; meer info hierover krijg je in het geheugensteuntje.
- Organisatie : Johan Van de Velde - GSM 0494/413.222; email : johanvandevelde7@gmail.com