

# Kalmthout / Kapellen "Den doodendraad" Zaterdag 18 november 2017



De wandeling van vandaag brengt ons terug naar de eerste wereldoorlog. We starten de dag onder deskundige leiding van onze Antwerps wandelvriend Frank aan de Kalmthoutse Heide waar een evocatie van 'den doodendraad' werd opgesteld met een groot info-paneel. De Duitse bezetter had tijdens WO I een zeer lange elektrische draadversperring geplaatst tussen België en Nederland, enerzijds om eventuele Belgische vluchtelingen (met inbegrip eveneens van mogelijke grenssmokkelaars) tegen te houden om naar het neutrale Nederland te vluchten; anderzijds ook om een mogelijke aanval van geallieerde strijdkrachten vanuit het noorden te verhinderen; vele slachtoffers lieten hier helaas het leven ... .

Aansluitend kunnen we de brandtoren bestijgen om van daaruit een mooi overzicht en vergezicht over de Kalmthoutse heide te hebben.

Over de middag is er mogelijkheid voor een lichte maaltijd in het Arboretum van Kalmthout (ook boterhammen toegelaten, mits consumptie - soep, koffie, kleine gerechtjes).

Na het eten gaat het per wagen richting Kapellen waar we halt houden aan het Mastenbos en een gereconstrueerde loopgravenpad tussen meerdere bunkers en versterkingen verkennen. Daarna kruisen we de steenweg en wandelen we verder in het (grote) Mastenbos, waar nog vele oorlogsrelicten terug te vinden zijn van de Duitse bunkerlinie tussen Antwerpen en Turnhout, de zogenaamde "Stellung Antwerpen", als onderdeel van de versterking van de grens met het neutrale Nederland - en tegen mogelijke plannen van de geallieerde legers ... .

We sluiten de dag af met, voor zij die willen natuurlijk, een heerlijke maaltijd in het in OPF Dennenburg - Ontspanningscentrum voor het Personeel van Financiën, Graaf Henri Cornetlaan 6 te 2950 Kapellen. Gelieve hiervoor wel **tijdig in te schrijven (vóór 7 november via [frank.borrenbergen@hotmail.com](mailto:frank.borrenbergen@hotmail.com))**. Gelieve eveneens te vermelden of u aan al deze wandelingen deelneemt.

**Practisch :** **samenkomst om 10 uur** : Arboretum Kalmthout van de Provincie Antwerpen - Heuvel 8 2920 Kalmthout (cafeteria met parking) = onmiddellijke omgeving van station Kalmthout.

**Deelnameprijs :** 2,00 euro per persoon

**Inlichtingen :** Frank Borrenbergen - [frank.borrenbergen@hotmail.com](mailto:frank.borrenbergen@hotmail.com)