



De everzwijnroute te Evergem zondag 19/03/2017



Beste wandelaars,

Dat de verstedelijking meer en meer aan het oprukken is naar de rand van de stad en de deelgemeenten wisten we ondertussen wel en zal ons op deze wandeling nog duidelijker worden. We verkennen vandaag een stukje van Evergem en deelgemeente Belzele. De wandeling voert ons langs agrarische gebieden die soms bruusk onderbroken worden door nieuwe verkavelingen en voor je het weet lopen we zowaar weer door een dennebos of door een of ander akker. Het zal ons snel duidelijk worden dat binnen een aantal jaren de mooie vergezichten zullen verdwenen zijn en dit gebied een verlengstuk van de stad Gent geworden is. Dus laat ons vandaag nog snel genieten van wat nog rest van de natuur tijdens een wandeling van zo een 12,5 Km.

Gedurende de wandeling zal ik jullie verduidelijken waarom deze wandeling de everzwijnroute genoemd werd en zonder teveel in details te treden nog wat summiere geschiedkundigheden mee geven.

Halverwege de wandeling lessen we onze dorst in café 'De Heksenketel' in Belzele, hopelijk loopt dat goed af....

Praktisch: samenkomst op het Kerkplein van Evergem op **zondag 13/3/2017 om 13u30**

Parkeergelegenheid op het Kerkplein; wie met het openbaar vervoer komt kan tram 1 nemen (Sint-Pietersstation naar Evergem, afstappen voorlaatste halte en grote drukke(!) weg oversteken naar de Kerk).

Zoals steeds en zonder enige verplichting kan wie wil na de wandeling iets mee gaan eten in restaurant 'De Volle Maan' (<http://restaurantvollemaan.be/>) in het centrum van Evergem

Organisatie : Filip en Pol Maes – wandelclub@finasvoetstap.be – 0472/692 154