

Natuurwandeling
LETTERHOUTEM
Een vleugje Frankrijk dichtbij
(zaterdag 17 juni 2017 om 12 h)



Letterhoutem is bijzonder dorpje, niet alleen is het zicht op de kerk enig mooi (zie de foto 1 en 4 boven), men waant zich in Frankrijk als men er naar kijkt, en ook vlakbij de kerk, aan "café Champetterke" is de sfeer bijzonder <http://www.tchampetterke.be/> !

Maar we kunnen hier niet blijven ...onze wandeling start hier aan de kerk **om 12 h.**

We maken een wandeling die in 2015 (naast vele anderen wandelingen in de streek) uitgestippeld werd door de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) in het kader van de ruilverkaveling. U kan ze gemakkelijk terugvinden op het internet (vlm + natuurwandeling + letterhoutem).

In een aantrekkelijke, groene streek komen we onderweg voorbij enig mooie landschappen, we wandelen langs mooie kerkwegels, passeren in het gehucht Morelgem waar de pionier van het witloof woonde (Jean Baptist de Pauw), we komen voorbij een Romeinse legioensoldaat met hier een mooi uitzicht en bank om te rusten, we komen langs het enig mooie Sint-Annakapelletje, ...

kortom terug véél te ontdekken en te beleven !

Praktisch

Voormiddag : afspraak aan de kerk van Letterhoutem om 12 h : totale wandelafstand : 12 km (inclusief een korte uitwijk naar Sint Lievens Houtem – indien de tijd het toelaat). Start aan café t' Champetterke, in de straat Letterhoutemdorp (Letterhoutem ligt ten Westen van Sint Lievens Houtem; het kan gemakkelijk vanuit Oosterzele bereikt worden).

Deelnameprijs : 2 € per persoon, bijdrage voor de gids in de namiddag : 1 €.

In het geheugensteuntje later zal nog medegedeeld worden waar we iets gaan eten 's avonds.

Inlichtingen : Hans Vanhaesebroeck : telefoon werk 0257 92 853 of 04 99 70 51 54 of Tania (04 99 70 51 54) of hans.vanhaesebroeck@telenet.be