

Nieuwjaarswandeling 2017 Met z'n allen naar Moscou ! Zondag 15 januari 2017

Wandeling : Deze stadswandeling is gebaseerd op de prachtige Vlaamse film “Aanrijding in Moscou” van Christophe Van Rompaey (regisseur). Met de eerlijke vertolkingen van de hoofdrolspelers Barbara Sarafian (Matty), Jurgen Delnaet (Johnny) en Johan Heldenbergh (Werner). We wandelen langs de typische volkswijken van Ledeberg en de wijk Moscou. Ook wandelen we langs enkele mooie parkjes, waaronder het Keizerspark, De Naeyerdreef en het Adolf Papeleupark.

De wijk Moscou kreeg zijn naam door de aanwezigheid van een detachement van het Russisch leger dat voor en na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo (1815) enkele maanden kampeerden in de wijk. De naam Ledeberg komt van Ledeberga, dat betekent (berg aan het water). Die naam is zeker reeds bekend in 1267. Tijdens de middeleeuwen bleef het grondgebied grotendeels afhankelijk van de Sint-Pietersabdij. In 1801, tijdens het bestuur van Napoleon werd Ledeberg een onafhankelijke gemeente, en dat bleef zo tot de fusie met Gent op 1 januari 1977.



Start : We verzamelen aan de Zuiderpoort, Gebouw Financiën, Gaston Crommenlaan 6 te 9050 Ledeberg (makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer). Start wandeling 14 h. Het is een stadswandeling, er is geen speciaal schoeisel vereist. Naar goede gewoonte wordt er tijdens de wandeling een verrassing aangeboden.

Afstand wandeling : 7 km.

Onze wandeling eindigt op het Ledebergplein. Waarna wij de mogelijkheid hebben, ons buikje aan een democratische prijs te vullen. We gaan deze keer naar restaurant Istanbul op het Ledebergplein.

Kostprijs wandeling : 2 € per persoon.

Inlichtingen :

Maerrem Myriam : telefoon 0499 41 37 73 of maerrem@gmail.com

Of : Van Limbergen Luc 0497 94 55 23 of vanlimbergenluc@gmail.com