



## Wandeling in het Groene Tervuren en Zoniënwoud

Zondag 7 oktober 2018

### Wandeling :

Tervuren biedt tal van mogelijkheden, wandelen door bossen, park, langs vijvers en velden. Deze wandeling leidt ons langs het park van Tervuren, het Koloniënpaleis. In 1897 liet Koning Leopold II dit paleis optrekken om de Belgische bevolking te laten kennis maken met de nieuwe kolonie Congo. Het park en de Warandevijvers hebben een oppervlakte van 205 ha. We wandelen langs de vijvers onder andere de Kasteelvijver, Spiegelvijver, Hoogdaalvijver, Molenvijver, Kleine Vaartvijver en Grote Vaartvijver.

Het water van de vijvers wordt aangevoerd door het riviertje de Voer. Dit bijriviertje van de Dijle dat ontspringt in het Kapucijnenbos in Tervuren. Overigens de naam Tervuren is afgeleid van het watertje Ter Vure (de Voer) Deze wandeling leidt ons verder naar Duisburg (deelgemeente Tervuren). Dan gaan we richting Zoniënwoud (5.000 ha groot)

Langs de Hubertuskapel, volgens een legende zou op deze plek in 727 de H. Hubertus overleden zijn. Om zo terug te keren naar onze startplaats.



**Start** : Samenkomst op de Markt Tervuren om 10h30. (afstand Gent-Tervuren 80 km) De zondag kan men hier gratis parkeren.

**Afstand wandeling** : 11 km. Wandelschoenen zijn aangeraden.

Na de wandeling is er mogelijkheid voorzien voor een hapje. We verkiezen restaurant Het Park, gelegen op de Markt. Meer hierover in het geheugensteuntje.

**Kostprijs wandeling** : 2 € per persoon. Na de wandeling bezoeken we het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (prijs inkom wordt meede gedeeld in geheugensteuntje, nu nog onbekend, wegens heropening in Juni)

### Inlichtingen :

Van Limbergen Luc 0497 94 55 23 of [vanlimbergenluc@gmail.com](mailto:vanlimbergenluc@gmail.com)

Of Maerrem Myriam : telefoon 0499 41 37 73 of [maerrem@gmail.com](mailto:maerrem@gmail.com)