

# Peerdsbos (Brasschaat) en Vordenstein (Schoten) Zaterdag 17/11/2018



Vandaag neemt onze Antwerpse wandelvriend Frank ons mee naar het Peerdsbos en Vordenstein gelegen in de sreek van Brasschaat en Schoten.

## Peerdsbos

Dit vormt een groot Natuurgebied ten noorden van Antwerpen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brasschaat en Schoten. Het is het oudst bekende wandelbos van de Provincie Antwerpen. Het domein werd in 1280 door Isabella van Breda aan het "gasthuis" (nu OCMW) van Antwerpen geschonken. Vanaf 1 juli 1935 werd het domein voor een symbolische huur van 1 frank per jaar voor de duur van 99 jaar in pacht gegeven aan de Stad Antwerpen, mits dat het als recreatieoord voor het grote publiek opengesteld moet worden. Reeds in 1936 werd het Peerdsbos beschermd als cultuur-historisch landschap. In 2008 ondertekende toenmalig Vlaams Minister van Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits (nu Onderwijs), namens de Vlaamse Overheid, de aankoopakte voor dit prachtige bos en werd het beheer ervan toegewezen aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

## Vordenstein

Dit domein is een park in Schoten; het wordt eveneens beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos - en is eigendom van het Vlaamse Gewest.

"Vordensteyn" ontstond in de 14de eeuw na het samensmelten van twee leenhoven; het is nu een park in Franse barokstijl, met eveneens Engelse landschapsstijl. Er is ook een "oranjerie".

**Afspraak : 10 uur** te Brasschaat (centrum-bij Bredabaan) - Sint-Antonius/hoofdkerk-grote toegang. Ergens onderweg gebruiken we onze zelf meegebrachte picknik.

Aansluitend na de wandeling is er nog de inmiddels traditionele vriendenmaaltijd in OPF Dennenburg - FOD Financiën - Graaf Henri Cornetlaan 6, 2950 Kapellen eters verwittigen Frank

**tegen uiterlijk 7/11/2018** via [frank.borrenbergen@skynet.be](mailto:frank.borrenbergen@skynet.be) of via telefoon 03 219 07 32 (liefst na 20 u, maar je kan altijd een mededeling inspreken).

Meer info over het menu volgt later in het geheugensteuntje.

Het beloofd alvast weer een boeiende wandeldag in een streek die ons zeker niet of minder bekend is.