

Al ooit gehoord van Erica Il Cane, A Squid Called Sebastian, Roa, Sam Scarpulla, SmatesDeze intrigerende namen zijn de ontwerpers van 'openbare kunstwerken' gratis te bewonderen doorheen het mooie Gent. De stad voert al jaren een actief beleid rond graffiti en street art. Cultuur Gent ondersteunt individuele graffiti kunstenaars, geeft advies en zet projecten op zoals het Straatkunstfestival SORRY – NOTSORRY.

Laat je verwonderen door met ons mee langs verschillende prachtige kunstwerken te wandelen. Een up- to-date kaart van de tekeningen vind je terug op de website www.sorrynotsorry.gent.



Praktische inlichtingen:

Samenkomst : op **zondag 9 december 2018 om 13h** aan het Veerleplein te Gent

Afstand : ongeveer 7 km

Schoeisel : het betreft een stadswandeling op 'goed begaanbare Gentse' voetpaden, geen speciaal schoeisel vereist.

Deelnameprijs : 2 euro per persoon

Inrichter : Linda Noteboom tel 0470/13.65.58 – met dank aan Nadine en Johan voor de hulp bij de voorbereiding. De kleurrijke bijna allesverhullende foto's van Johan zijn terug te vinden op onze website www.finasvoetstap.be.

Zoals gewoonlijk kunnen degene die willen na de wandeling iets mee gaan eten in thans in het restaurant 'De Stokerij' Tichelrei 2a te 9000 Gent. www.destokerij-gent.be. Evenwel is er vereist dat we op voorhand melden met hoeveel we zullen zijn en wat er zal gegeten worden. Keuze uit volgende gerechten:

1. Op vel gebakken zalmfilet met dillesaus en frietjes of rijst
2. Risotto met boschampignons en schorseneren
3. Rundertartaar met frietjes
4. Stoverij van varkenswangetjes met frietjes
5. Pasta scampi met chorizo

De prijzen variëren van 18 tot een 25 euro.

Indien jullie dus wensen mee te gaan **eten** is het noodzakelijk om **tegen uiterlijk 2 december 2018** Linda in te lichten over de keuze van gerecht dit per deelnemende persoon, liefst per e-mail linda.noteboom@skynet.be of per telefoon 0470/13.65.58.