

ZATERDAG 20 febr. 2021: ZULTE en omgeving

Vom. (09h45): Neerhoek wandeling Oeselgem

Nam. (13h30): Ludieke wandeling centrum Zulte



De regio Zulte is misschien bij jullie niet zo goed gekend. Toch woonde hier lange tijd Gaston Martens, de schrijver van het boek "**De Paradijsvogels**". Van dit boek werd een feuilleton gemaakt, met o.a. Marijn De Valck in één van de hoofdrollen ("Brozie"). Voor meerdere mooie filmpjes over Zulte: <http://heemkunde-zulte.be/film-zulte-olsene-machelen/>. In Zulte woonde ook kunstschilder Modest Huy, die ooit woonde in villa "Zonnehuys" aan de Leie: https://www.wikiwand.com/nl/Modest_Huys

In de Voormiddag , start om 09h45, **Neerhoekpad** (8,1 km).

We **starten** aan de St.-Martinus **Kerk van Oeselgem**. Kerkplein, 8720 Oeselgem. Eerst wandelen we langs de mooie oude Leieboorden; vervolgens komen we in de Neerhoek waar in mei 1940, de beginmaand van de Tweede Wereldoorlog, er hevige gevechten waren. De folder en heel uitvoerige bespreking van de wandeling, met meerdere foto's, vindt u op: <http://heemkunde-zulte.be/wandelpad-neerhoek-mei-1940-oeselgem/>

In de Namiddag , vanaf 13h30: **ludieke wandeling in de ruime omgeving van het centrum van Zulte.**

De wandeling wordt geleid door de rasechte Zultenaar **André De Poorter**. Gedurende vele jaren nam hij deel aan de Zultse Firtelstoet (42 deelnames). Verder is hij een kenner van het werk en de figuur van toneelschrijver Gaston Martens en is hij gespecialiseerd in de geschiedenis van de Belgische circussen en circusartiesten. Hij schreef meerdere boeken over volkse onderwerpen: het zultse volksleven, circus, Gaston Martens. Gekend als verteller en animator en om zijn ludieke acties. www.broodmes.be.

Praktische afspraken (belangrijk)

Samenkomst in de voormiddag **om 09h45** aan de kerk van Oeselgem, Kerkplein, 8720 Oeselgem. Iedere deelnemer draagt een mondkapje. Bijdrage voor de organisatie: **3 €** per persoon. Best **laarzen** ook.

Voor verdere inlichtingen: Hans Vanhaesebroeck (gsm 04 99 70 51 54)

Wegens Corona kunnen wij nog niet mededelen OF er na de wandeling iets gaan eten – dit zal medegedeeld worden in het Geheugensteuntje.